

הישרדותנו מותנית בלימוד ושמירת מקוה של כל עמנו. (סנהדרין צד:)
כך, הטבילה היא דרך יעילה ביותר להביא את האדם להכרה בבוראו גם בזמן של
שוב, בריאות תקינה ושלום, להחזירו בתשובה שלימה, לקבל על עצמו את שמירת
מצוות התורה, ולהמחץ מהתנתקות להתדבקות בבורא, ולכן, תשובה צריכה טבילה.
האדם יכול לחיות ככופר, אך אינו מסוגל למות ככופר! כי במצב של סכנת חיים,
הפחד מהמוות דוחף את האדם להכיר בבוראו! כדברי הפתגם: "כאשר התותחים
רועמים אין כופרים!" בשעת סכנת חיים, כל אדם, בכל מקום סיבב העולם, בכל
השפות זועק אותה זעקה:

”הי! אנא, הושיע נא!” באנגלית: "O' G-d! Please, Help Me!"

בטבילה, מתחת לפני המים, כאשר הנשימה נעצרת, וחיי האדם נמצאים במצב של
סיכון, כל אדם באופן אינסטינקטיבי מכיר בבוראו, מתפלל אליו, ומשתוקק
להתדבק בו, וסיכוי רב שיחזור בתשובה שלימה. ובזאת הוא מקרב את הש-ל-ו
בשמים שהוא תנאי לשלום בארץ! ולכן, ישועת ישראל, מנתנת, בטבילת
טהרה במקוה! ככתוב: "מקוה... מושיעו!"
ולכן, להצלחת ההישרדות עמנו, לא מספיק, וקל מדי רק הרבות תפילה, צדקה
וכד'. קירוב המקוה גם כן הכרחי!

כנס וועדות עבודה: לקדם את מצוות המקוה לכל עמנו!
דרוש והפץ: חומר הסברת מקוה, מרשים, מרומם ומקרב!
תמוך בקירוב למקוה, ובכל העוסקים במצוה זו עוברך!

אדם לפני חוה - גברים לפני נשים! הדבר הראשון, שאדם הראשון עשה אחרי
שגורש מגן-עדן, ביום ראשון הראשון של חייו, הוא חזר בתשובה וטבל במקוה-
מעין השילוח, אשר ליד הכותל המערבי בירושלים, בבכי ובתחנונים לבורא
עולם, לסליחה וכפרה על חטאו בעץ הדעת (פרקי דרבי אליעזר כ). לאחר מכן, גם חוה
חזרה בתשובה וטבלה, והייתה לאשה הראשונה ששמרה בקפידה על מצוות
טהרת המשפחה. מאז, אפילו קודם מתן תורה, היו נשים נבונות וצדקניות שבכל
דור ודור שומרות על מצווה זו. בדורנו, "דור התפוכות", התשובה המספקת
ביותר לשואלות: "מדוע אנתנו?" היא: "אני [הגבר] כבר טבלתי הבוקר!" ולכן,
סדרו חכמינו שפתיחת התלמוד תעסוק בטבילת כהנים [גברים], בניגוד לטבילת
המובאות במסכת התלמוד האחרונה! המסר חד וברור: לימוד נושא המקוואות
וטבילת הגברים חיוניים להעברת מסר טהרת המשפחה לנשים. כי חינוך דורש
דוגמא אישית!

הישרדות / מקוה = תקוה / בלי מקוה אין תקוה, ח"ו!
הפצת מצוות המקוה ליהדות העולם. (עי' רח' רמב"ם 5/12, אלעד 48900
עמנואל ראבי"ד - מייסד, מחבר: "לעמוד לבד עם בורא עולם!"
- מאדם הראשון יחיד בעולמו ועד א'ל. לא לגברים בלבד! - גם כלי מאכל.
בורא עולם, יבדך וישמר העוסקים והתומכים במצוה גדולה זו! אותם, את ביתם, וכל אשר להם!
"תמיד רציני לדעת..." מקוה-למהל. אורג - www.MIKVA-LAMALI.ORG

הישרדותנו מותנית בלימוד ושמירת מקוה של כל עמנו. (סנהדרין צד:)
כך, הטבילה היא דרך יעילה ביותר להביא את האדם להכרה בבוראו גם בזמן של
שוב, בריאות תקינה ושלום, להחזירו בתשובה שלימה, לקבל על עצמו את שמירת
מצוות התורה, ולהמחץ מהתנתקות להתדבקות בבורא, ולכן, תשובה צריכה טבילה.
האדם יכול לחיות ככופר, אך אינו מסוגל למות ככופר! כי במצב של סכנת חיים,
הפחד מהמוות דוחף את האדם להכיר בבוראו! כדברי הפתגם: "כאשר התותחים
רועמים אין כופרים!" בשעת סכנת חיים, כל אדם, בכל מקום סיבב העולם, בכל
השפות זועק אותה זעקה:

”הי! אנא, הושיע נא!” באנגלית: "O' G-d! Please, Help Me!"

בטבילה, מתחת לפני המים, כאשר הנשימה נעצרת, וחיי האדם נמצאים במצב של
סיכון, כל אדם באופן אינסטינקטיבי מכיר בבוראו, מתפלל אליו, ומשתוקק
להתדבק בו, וסיכוי רב שיחזור בתשובה שלימה. ובזאת הוא מקרב את הש-ל-ו
בשמים שהוא תנאי לשלום בארץ! ולכן, ישועת ישראל, מנתנת, בטבילת
טהרה במקוה! ככתוב: "מקוה... מושיעו!"
ולכן, להצלחת ההישרדות עמנו, לא מספיק, וקל מדי רק הרבות תפילה, צדקה
וכד'. קירוב המקוה גם כן הכרחי!

כנס וועדות עבודה: לקדם את מצוות המקוה לכל עמנו!
דרוש והפץ: חומר הסברת מקוה, מרשים, מרומם ומקרב!
תמוך בקירוב למקוה, ובכל העוסקים במצוה זו עוברך!

אדם לפני חוה - גברים לפני נשים! הדבר הראשון, שאדם הראשון עשה אחרי
שגורש מגן-עדן, ביום ראשון הראשון של חייו, הוא חזר בתשובה וטבל במקוה-
מעין השילוח, אשר ליד הכותל המערבי בירושלים, בבכי ובתחנונים לבורא
עולם, לסליחה וכפרה על חטאו בעץ הדעת (פרקי דרבי אליעזר כ). לאחר מכן, גם חוה
חזרה בתשובה וטבלה, והייתה לאשה הראשונה ששמרה בקפידה על מצוות
טהרת המשפחה. מאז, אפילו קודם מתן תורה, היו נשים נבונות וצדקניות שבכל
דור ודור שומרות על מצווה זו. בדורנו, "דור התפוכות", התשובה המספקת
ביותר לשואלות: "מדוע אנתנו?" היא: "אני [הגבר] כבר טבלתי הבוקר!" ולכן,
סדרו חכמינו שפתיחת התלמוד תעסוק בטבילת כהנים [גברים], בניגוד לטבילת
המובאות במסכת התלמוד האחרונה! המסר חד וברור: לימוד נושא המקוואות
וטבילת הגברים חיוניים להעברת מסר טהרת המשפחה לנשים. כי חינוך דורש
דוגמא אישית!

הישרדות / מקוה = תקוה / בלי מקוה אין תקוה, ח"ו!
הפצת מצוות המקוה ליהדות העולם. (עי' רח' רמב"ם 5/12, אלעד 48900
עמנואל ראבי"ד - מייסד, מחבר: "לעמוד לבד עם בורא עולם!"
- מאדם הראשון יחיד בעולמו ועד א'ל. לא לגברים בלבד! - גם כלי מאכל.
בורא עולם, יבדך וישמר העוסקים והתומכים במצוה גדולה זו! אותם, את ביתם, וכל אשר להם!
"תמיד רציני לדעת..." מקוה-למהל. אורג - www.MIKVA-LAMALI.ORG

הישרדותנו מותנית בלימוד ושמירת מקוה של כל עמנו. (סנהדרין צד:)
כך, הטבילה היא דרך יעילה ביותר להביא את האדם להכרה בבוראו גם בזמן של
שוב, בריאות תקינה ושלום, להחזירו בתשובה שלימה, לקבל על עצמו את שמירת
מצוות התורה, ולהמחץ מהתנתקות להתדבקות בבורא, ולכן, תשובה צריכה טבילה.
האדם יכול לחיות ככופר, אך אינו מסוגל למות ככופר! כי במצב של סכנת חיים,
הפחד מהמוות דוחף את האדם להכיר בבוראו! כדברי הפתגם: "כאשר התותחים
רועמים אין כופרים!" בשעת סכנת חיים, כל אדם, בכל מקום סיבב העולם, בכל
השפות זועק אותה זעקה:

”הי! אנא, הושיע נא!” באנגלית: "O' G-d! Please, Help Me!"

בטבילה, מתחת לפני המים, כאשר הנשימה נעצרת, וחיי האדם נמצאים במצב של
סיכון, כל אדם באופן אינסטינקטיבי מכיר בבוראו, מתפלל אליו, ומשתוקק
להתדבק בו, וסיכוי רב שיחזור בתשובה שלימה. ובזאת הוא מקרב את הש-ל-ו
בשמים שהוא תנאי לשלום בארץ! ולכן, ישועת ישראל, מנתנת, בטבילת
טהרה במקוה! ככתוב: "מקוה... מושיעו!"
ולכן, להצלחת ההישרדות עמנו, לא מספיק, וקל מדי רק הרבות תפילה, צדקה
וכד'. קירוב המקוה גם כן הכרחי!

כנס וועדות עבודה: לקדם את מצוות המקוה לכל עמנו!
דרוש והפץ: חומר הסברת מקוה, מרשים, מרומם ומקרב!
תמוך בקירוב למקוה, ובכל העוסקים במצוה זו עוברך!

אדם לפני חוה - גברים לפני נשים! הדבר הראשון, שאדם הראשון עשה אחרי
שגורש מגן-עדן, ביום ראשון הראשון של חייו, הוא חזר בתשובה וטבל במקוה-
מעין השילוח, אשר ליד הכותל המערבי בירושלים, בבכי ובתחנונים לבורא
עולם, לסליחה וכפרה על חטאו בעץ הדעת (פרקי דרבי אליעזר כ). לאחר מכן, גם חוה
חזרה בתשובה וטבלה, והייתה לאשה הראשונה ששמרה בקפידה על מצוות
טהרת המשפחה. מאז, אפילו קודם מתן תורה, היו נשים נבונות וצדקניות שבכל
דור ודור שומרות על מצווה זו. בדורנו, "דור התפוכות", התשובה המספקת
ביותר לשואלות: "מדוע אנתנו?" היא: "אני [הגבר] כבר טבלתי הבוקר!" ולכן,
סדרו חכמינו שפתיחת התלמוד תעסוק בטבילת כהנים [גברים], בניגוד לטבילת
המובאות במסכת התלמוד האחרונה! המסר חד וברור: לימוד נושא המקוואות
וטבילת הגברים חיוניים להעברת מסר טהרת המשפחה לנשים. כי חינוך דורש
דוגמא אישית!

הישרדות / מקוה = תקוה / בלי מקוה אין תקוה, ח"ו!
הפצת מצוות המקוה ליהדות העולם. (עי' רח' רמב"ם 5/12, אלעד 48900
עמנואל ראבי"ד - מייסד, מחבר: "לעמוד לבד עם בורא עולם!"
- מאדם הראשון יחיד בעולמו ועד א'ל. לא לגברים בלבד! - גם כלי מאכל.
בורא עולם, יבדך וישמר העוסקים והתומכים במצוה גדולה זו! אותם, את ביתם, וכל אשר להם!
"תמיד רציני לדעת..." מקוה-למהל. אורג - www.MIKVA-LAMALI.ORG

הישרדותנו מותנית בלימוד ושמירת מקוה של כל עמנו. (סנהדרין צד:)
כך, הטבילה היא דרך יעילה ביותר להביא את האדם להכרה בבוראו גם בזמן של
שוב, בריאות תקינה ושלום, להחזירו בתשובה שלימה, לקבל על עצמו את שמירת
מצוות התורה, ולהמחץ מהתנתקות להתדבקות בבורא, ולכן, תשובה צריכה טבילה.
האדם יכול לחיות ככופר, אך אינו מסוגל למות ככופר! כי במצב של סכנת חיים,
הפחד מהמוות דוחף את האדם להכיר בבוראו! כדברי הפתגם: "כאשר התותחים
רועמים אין כופרים!" בשעת סכנת חיים, כל אדם, בכל מקום סיבב העולם, בכל
השפות זועק אותה זעקה:

”הי! אנא, הושיע נא!” באנגלית: "O' G-d! Please, Help Me!"

בטבילה, מתחת לפני המים, כאשר הנשימה נעצרת, וחיי האדם נמצאים במצב של
סיכון, כל אדם באופן אינסטינקטיבי מכיר בבוראו, מתפלל אליו, ומשתוקק
להתדבק בו, וסיכוי רב שיחזור בתשובה שלימה. ובזאת הוא מקרב את הש-ל-ו
בשמים שהוא תנאי לשלום בארץ! ולכן, ישועת ישראל, מנתנת, בטבילת
טהרה במקוה! ככתוב: "מקוה... מושיעו!"
ולכן, להצלחת ההישרדות עמנו, לא מספיק, וקל מדי רק הרבות תפילה, צדקה
וכד'. קירוב המקוה גם כן הכרחי!

כנס וועדות עבודה: לקדם את מצוות המקוה לכל עמנו!
דרוש והפץ: חומר הסברת מקוה, מרשים, מרומם ומקרב!
תמוך בקירוב למקוה, ובכל העוסקים במצוה זו עוברך!

אדם לפני חוה - גברים לפני נשים! הדבר הראשון, שאדם הראשון עשה אחרי
שגורש מגן-עדן, ביום ראשון הראשון של חייו, הוא חזר בתשובה וטבל במקוה-
מעין השילוח, אשר ליד הכותל המערבי בירושלים, בבכי ובתחנונים לבורא
עולם, לסליחה וכפרה על חטאו בעץ הדעת (פרקי דרבי אליעזר כ). לאחר מכן, גם חוה
חזרה בתשובה וטבלה, והייתה לאשה הראשונה ששמרה בקפידה על מצוות
טהרת המשפחה. מאז, אפילו קודם מתן תורה, היו נשים נבונות וצדקניות שבכל
דור ודור שומרות על מצווה זו. בדורנו, "דור התפוכות", התשובה המספקת
ביותר לשואלות: "מדוע אנתנו?" היא: "אני [הגבר] כבר טבלתי הבוקר!" ולכן,
סדרו חכמינו שפתיחת התלמוד תעסוק בטבילת כהנים [גברים], בניגוד לטבילת
המובאות במסכת התלמוד האחרונה! המסר חד וברור: לימוד נושא המקוואות
וטבילת הגברים חיוניים להעברת מסר טהרת המשפחה לנשים. כי חינוך דורש
דוגמא אישית!

הישרדות / מקוה = תקוה / בלי מקוה אין תקוה, ח"ו!
הפצת מצוות המקוה ליהדות העולם. (עי' רח' רמב"ם 5/12, אלעד 48900
עמנואל ראבי"ד - מייסד, מחבר: "לעמוד לבד עם בורא עולם!"
- מאדם הראשון יחיד בעולמו ועד א'ל. לא לגברים בלבד! - גם כלי מאכל.
בורא עולם, יבדך וישמר העוסקים והתומכים במצוה גדולה זו! אותם, את ביתם, וכל אשר להם!
"תמיד רציני לדעת..." מקוה-למהל. אורג - www.MIKVA-LAMALI.ORG