

# "יש אולי תקוה!"

(איכה ג: כט)

## יהודי ישראל והתפוצות חיים בסכנה קיומית רוחנית וגשמית!

גלה מה אתה יכול וחיוב לעשות למען הצלתך והישרדות עמנו! תכנית של צעד אחר צעד.

**בעיותינו אינן פוליטיות ואינן רציניות**, ולכן אינן ניתנות לפתרונות אלו! אל לנו לשגות ככלב המוכה במקל אשר להגנתו הוא נושך את המקל במקום את היד המכה אותו במקל. האויב בשער הוא רק מקל החובלים ביד בורא עולם, כדי להחזירנו לדרך התורה! פתרון בעיותינו הוא על ידי **מניעת הסיבה** – **המרידה** בבורא ומצוותיו, ולא על ידי מלחמה **בתוצאות המסוכנות** ללא תועלת, כי איננה מביאה לפתרון בעיותינו.

**הצלתך והישרדות עמנו הייתה ותהייה בזכות שכל עם ישראל לומד ומקיים מקוה!** (סנהדרין צד)

כי, **הטבילה במקוה**, היא דרך יעילה ביותר להביא את האדם להכרה בבורא, להחזירו בתשובה שלימה, לקבל על עצמו את שמירת מצוות התורה, ולמחפך מהתנתקות להתדבקות בבורא, ולכן, תשובה צריכה טבילה. כי, הבחירה שהבורא נתן לאדם להאמין או ח"ו לכפור במציאותו, היא רק למשך החיים! האדם יכול לחיות ככופר, אך אינו מסוגל למות ככופר! כי, בורא-עולם ברא את האדם באופן, שבשער המעבר מהחיים אל המוות, ברגע שהוא רואה את המוות בעיניים, הוא חייב להכיר בבוראו! כדברי הפתגם: "כאשר התותחים רועמים אין כופרים!" לכן, במצב של סכנת חיים - כל אדם סביב העולם, גם מי שכל חייו כפר בעיקר, זועק בכל השפות את אותן המלים: "השם! אנה, הושיע נא!" פעולת המקוה, בין השאר! מלבד ההתנתקות וההתבודדות המוחלטת מהעולם הסובב אותנו, וניתוק עומס היתר של תחושות חמשת החושים, המסוגלים להסיח את דעת האדם, ולתת לו הרגשה עילאית גם כאשר הוא נמצא על סף התהום, בטבילה, מתחת לפני המים, ככל שאוויר-הנשימה בריאות אוזל, והאדם מתחכך בשער המבדיל בין החיים והמוות, בהכרח הוא מכיר, מתפלל בליבו ומשתוקק להתדבק בבוראו, וסיכוי רב לו שיחזור בתשובה שלימה. ועל ידי זאת הוא מקרב את ה:

## ש ל ו ס ב ש מ י ס ע ב ו ר ש ל ו ס ב א ר ץ !

ולכן, להצלתך והישרדות עמנו, לא מספיק, וקל מדי רק הרבות

תפילה, צדקה וכד'. קירוב למקוה גם כן הכרחי!

**כנס וועדות עבודה:** לקדם את מסר ומצוות המקוה לכל עמנו!

**דרוש והפץ:** חומר הסברת מקוה, מאלף, מרשים, מרומם ומקרב!

**תמוך בקירוב למקוה,** ובכל העוסקים במצוה זו עבורך!

**הנידון איננו בניין מקוואות! כי:** כיום, הצורך הגדול יותר הוא, לקדם מודעות וקירוב לשמירת המצווה אשר גם תביא לגידול בבניית מקוואות, לפי הצורך. מקוואות רבים נבנו סביב העולם על ידי אלו שקרבנו והתלהבו משמירת המצווה. העברנו וחילקנו למעלה מ-500 הרצאות ו-50,000 חוברות הסברה ביותר מ-10 וועידות מנהיגות מדי שנה. עבודתנו בהמלצת גדולי ומנהיגי הדור. רשימתם במשרדנו. אך, **ההמלצות הטובות ביותר הם התוצאות**. ראה 39 עדויות מופלאות בחוברת זו. **גם אתה יכול וחיוב** לפעול בקירוב למקוה, ו/או לתמוך באלו שעושים זאת עבורך. **גם חינוך למקוה הוא חינוך תורני**, ולכן, חובתנו להקדיש לנושא חלק נכבד מתקציב הזמן והאמצעים של בתי ספר ובתי כנסת.

**10 מיליון יהודים נמצאים בסכנת התבוללות ונשואי תערובת.** בעייתנו היא מעבר למספרים. עם ישראל יוכל להתקיים גם כקטן מכל העמים. הבעייה העיקרית היא: שההעדפה להתחתן עם בני נכר היא עלבון למורשת ישראל ולבורא עולם שרוממו מכל עם, וחרון אפו עלול להיות מופנה לכולנו, ח"ו. (ראה מאמר נשואי תערובת). כמו שקרה "בשיטים". כאשר **רבע** מעמנו התערב עם "מואב" וכל המעורבים מתו מייד או באותה שנה. רק תעוזת המחאה של "פינחס" עצרה את המגפה, והשיבה את חמת השם, שתכנן לכלות את כל עם ישראל בגלל העדר מחאה. נישואי תערובת פשטו שנית בגרמניה. הנאציזם, ימח שמו, עלה בעקבות, סיכן את עם ישראל סביב העולם, ומי יודע, אם השואה, שהחריבה **שליש** מעמנו, לא הייתה בחלקה בגלל זאת. בעיותינו כיום במדינת ישראל וסביב העולם, יתכן שגם היא נובעת בחלקה, בגלל שרבים מעמנו אינם שומרים תורה ומצוות, **ויותר ממחצית** יהודי התפוצות מתחתנים עם נוכרים. להבטיח שמאורעות היסטוריים מחרידים לא יחזרו על עצמם, עלינו לקדם מודעות מקוה המביאה לתשובה, מרסנת ועוצרת נישואי תערובת. בימינו, הדרך **היעילה ביותר** לעצור את **השואה הרוחנית** של נישואי תערובת היא **קידום מודעות וקירוב למקוה**. על ידי קידום **טהרה המביאה לקדושה**, והערכה להיות חלק מעם קדוש, הנמצאים בסכנת התבוללות, יגיעו להכיר את אשר הם עומדים להפסיד בנישואי נוכרים, ודבר זה יחסן אותם נגד נישואי תערובת. (במדבר כה, רמבן).

**קידום מודעות וחינוך למקוה יכול לרסן נישואי תערובת והעלמות הנוער שלנו מהאופק היהודי!**

אך, לחנך 10 מיליון יהודים, ולחלק כנדרש, חומר חינוכי למקוה, **חינם**, מעבר לצורך בהרצאות ואירועים מיוחדים כדי לעורר את הרצון לקרוא את החומר ... העלות השנתית של מבצע זה הוא מעבר **למיליוני דולר**. העדר הקידום למקוה היא הבעיה כיום. קהילות שיכולות לאפשר לעצמן לגור בבתיים במקום במערות, באפשרותם גם לבנות מקוואות, אפילו בהבדל הקטן במחיר שבין מכונית בסיסית אחת ומכונית יוקרה, שמביאות אותנו לאותו מקום באותו זמן. במחיר של בניית מקוה אחת, מבצע חינוכי יעיל למקוה, יוכל לעורר אלפים ללמוד, לקיים ולבנות מקוואות בהשקעה העצמית שלהם, ובו זמנית לרכוש הערכה יתירה למצוה. ... **ולכן**, למרות שכל תרומה עוזרת ומתקבלת בהערכה, נא לקחת בחשבון, שלמען **היעילות והרצינות**, חשוב שכל משפחה שומרת מצוות **תצטרף** למבצע קירוב זה, וגם תשתדל לתרום בקביעות, **לפחות** סכום **השווה** להוצאה השנתית של משפחתם לשימוש היומי והחודשי במקוה, שהוא כיום בין \$200 - ו-\$500. מעבר לכך, התקציב הגבוה מחייב תמיכה ועזרה מירבית של נדיבי עם.

**לכולנו חלק שווה בהתחייבויות! המאמץ למקוה המקומית איננו פוטר אותך מחובת חינוך מקוה גלובאלית.**

כשם שמיסים עירוניים אינם פוטרם מחובת המיסים הממשלתיים.

**להצלתך והישרדות עמנו, אנא קרא את המאמר השלם! כדאי לך! אנא צרפו תרומתכם לכיסוי ההוצאות הרבות:**

הישרדות / מקוה=תקוה - בלי מקוה אין תקוה - גלה מדוע! הפצת מצוות המקוה מדן ועד באר שבע, (ע"ר # 58000283687)

עמנואל ראב"ד, מייסד ומחבר - Imanuel Ravad, רחוב רמב"ם 5, דירה 12, אלעד 48900, (ת.ד. 4, פתח-מקוה=תקוה 49100) מתוך הספר: **"לעמוד לבד עם בורא עולם!" מאדם הראשון כיחיד בעולמו ועד אלי. לא לגברים בלבד! גם כלי מאכל. כל הזכויות שמורות ©**

בנה משפחתך בקדושה וטהרה להניח ברכה בביתך! העבר את המסר לחברך! פרסם מקוה!

בורא עולם, יברך וישמור העוסקים ותומכים במצוה גדולה זו! אותם, את ביתם וכל אשר להם!

כ"ט ניסן תשס"ז - mikvatikva.org, mikva-lamali.org, mikva-whyme.org - ravad@mikvatikva.org